

Kilden stammer fra Politiets Efterretningstjeneste: Registreret kildemateriale, K-2038, rapport dateret 30. marts 1945.

Rapport

København, den 30. Marts 1945

Herved fremsendes Rapport angaaende tidligere K.U.er nu SS Mand

Flemming Bertram Larsen

Tidligere Adresse, Hegnshusene 78, Brønshøj, ca. 19 Aar gl.

Sagens Fakta er følgende:

Ovenstaaende har tidligere virket som aktiv KUer under første Del af Besættelsesperioden. Derefter overgik han som SS Mand og gjorde Tjeneste paa Shell Huset indtil Bombeangrebet den 21. ds [denne måned]. Han undslap herfra, men er dog rapporteret som dræbt.

Comp. [komparenten, dvs. Flemming Bertram Larsen] har i Hegnshusene virket levende og udfordrende overfor aktive Frihedskæmpere, ligesom det maa anses for bevist at han er Skyld i Stikkervirksomhed.

G. D. [Gårs dag/ I går] sad undertegnede i en Lejlighed hos min Svigerfar i Hegnshusene, da min Forlovede opdagede at ovenn. [ovennævnte] Flemming Larsen gik udenfor. Jeg kender ikke personlig Comp., men løb alligevel ud for at faa bekræftet at det var ham. Paa Vejen befandt sig da 2 unge Mænd og 2 Kvinder. Jeg spurgte om nogen af de to var Fl. Larsen.

Dette blev benægtet og jeg undskyldte og gik tilbage. Ca. ½ Time efter kom den anden af de 2 Mænd tilbage og fortalte at han kom for at sige at det var Fl. Larsen som var kommet gaaende. Jeg tog Manden i Forhør og han opgav at hedde

Jonnie Bonne, boende Hegnshusene 84. Brønshøj 17 Aar gl.

Comp. [Komparenten, dvs. Jonnie Bonne] udtalte, at han blev tvunget til at følges med Fl. Larsen og samtidig fortalte han, hvor Fl. Larsen var at træffe samme Aften. Han udviste en meget stor Ivrighed for, at vi skulde tage ned til den Adresse. For at gardere afhentede vi hver en Parabellum og tog ham med os. Paa Brønshøjvej fandt han imidlertid ud af at Fl. Larsen ikke længere var på den opgivne Adresse:

Elmelundevej 7, Brønshøj, Stolle [med blyant tilføjet: Formentlig Stubbe].

Men at han nu sikkert var paa vistnok Ringriddervej 5, A. Larsen, som skulde være hans rigtige Adresse.

Comp. gør Indtryk af ikke at være helt paalidelig.

Vi efterlod ham paa Frederikssundsvej og foregav at ville køre til Ringridervej, en kørte i Stedet til Brønshøj for at klarlægge Sagen for en anden Frihedskæmper, som saaledes forårsagede nærværende Rapport udformet.

Comp. J. Bonne udtalte for øvrigt at det var hans Agt i næste Uge at forlade Landet til Sverige. Endvidere udtalte han at en Redaktør Jakobsen ved Politiken kunde sige god for ham.

V. K. Petersen

Politibetjent

13897