

Problemstilling C. Bilag 1: Kilder

Statsadvokaten for Særlige Anliggender, UK-sag nr. 2096, Forsøg på illegal udrejse.

Indhold: Afhøringer af de sigtede:

- Sally Berlinger, her side.2
- Svend Aage Meyer, side 4
- Joseph Meyer, side 5
- Anna Alida Meyer, født Nord, side 6
- Ellen Margrethe Stampe Jensen, side 7
- Cato Emil Bakman, side 8
- Johannes Rud, kaldet Jørgensen, side 9

Sag Nr. /		Str. Nr. /	
U. K.			
†F.	Frist til /		P. Bl.
1. <i>E</i>	Sally Berlinger		0-
2. <i>E</i>	- Svend Aage Meyer		0.
3. <i>E</i>	- Joseph Meyer		0.
4. <i>E</i>	- Anna Alida Meyer, født Nord		0.
5. <i>E</i>	- Ellen Margrethe Stampe Jensen		0.
6. <i>E</i>	- Cato Emil Bakman		0.
7. <i>E</i>	- Johannes Rud, kald. Jørgensen.		0.
Sigtet for: <i>Forsøg paa illegal udrejse</i>			
	1	2	3
Daabsattest			
Straffattest			
Skolattest			
Konfirmationsattest			
Borneværsattest			
Militærattest			
Fængselsattest			
§ 56 Undersøgelse			
Værneselskabet sp.			
Sl. Sager rekv.			
Attestation			
Til Fængselslægen			
Forsvarer			
Byrets Afdeling			
	d. /	d. /	d. /
Dom: <i>2096</i>			

SLETTES for alle
97-46

U. K. K. 1/10/1940. 10-11-41. 2330.

11 10 43 1,15
0
0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

M a n- 11. Oktober 43

O.B.Nørreheden

Sally Berlinger m. fl., som i SMK Nat blev anh. af de tyske Myndigheder, sigtet for at ville udrejse af Landet paa il-betjent Nørreheden os i Dag Kl. 13,20 paa Dagmarhus, legal Maade.

Dismitteret.

./. hvor vi erholdt de i vedlagte Skrivelse af Dags Dato omhandlede Personer, Sally Berlinger m. fl., udleveret, for at Sagen med de paagældende, der i Skrivelsen sigtes for at have forsøgt at udrejse af Landet paa illegal Maade, kan blive paadsat ved dansk Ret.

Ankommet her til Afdelingen blev de sigtede deres r ansaget paa ~~sin~~ Person, men de fandtes ikke i Besiddelse af noget mistænkeligt.

Sigtede Berlinger freestaar og opgiver sit fulde Navn at være:

Sally Berlinger,

født den 21. April 1909 i Königsberg/Vestpreussen, Reklametegner, boende G.F.Richsvej 114, 1. Sal th.

./. Generaliarapport vedlægges.
Han blev gjort bekendt med Sigtelsen og med Indholdet af Retsplejelovens § 807, 3. Stk.
Med Hensyn til Sagen forklarer Sigtede, at

-2-

han i Gaar Kl. ca. 21,30 i Restaurant "Skandia" tilfældigt traf medsigtede Ellen Stampe-Jensen, som han nogle enkelte Gange tidligere har talt med. Sigtede fortalte, at han, der er Halv-Jøde, for Tiden ikke sov hjemme, og under samtalen tilbød Frk. Stampe-Jensen, at han eventuelt kunde bo hos en af hendes Slagtninge, Gaardejer Hans Jensen, "Nørreris", Højerup, Stevns. Denne samtale foregik ved et Bord i nevnte Restauration, og her sad endvidere de medsigtede ~~KVÆR~~ Cato Bachmann og Johannes Jørgensen, der ogsaa skulde bo samme Sted. Endvidere opholdt ~~sig~~ der sig ved et Bord ved Siden af de tre øvrige medsigtede Meyer, der spurgte Frk. Stampe-Jensen, om de eventuelt ogsaa kunde komme med og bo paa den omtalte Gaard, hvilket hun gav sit Tilsagn om.

Ved 23 Tiden forlod de alle 7 Restaurationen, hvorefter de i en Taxa, som medsigtede Jørgensen havde bestilt fra Restaurationen, til Højerup, hvor Vognen blev standset af en tysktalende Person i tysk Militæruniform. Han aabnede Døren til Vognen og spurgte, hvor Selskabet agtede sig hen, hvortil medsigtede Frk. Stampe svarede, at de skulde til Højerup. Den paagældende Person oplyste Vognens Indre med en Lømselygte, og han erklærede derefter, at hele Selskabet var Jøder, og at Frk. Stampe-Jensens Forklaring var urigtig. Dette fandt Sted paa selve Landevejen i Nærheden af Køge, men Sigtede kan ikke nærmere betegne Stedet. De Sigtede blev derefter kommanderet ud af Vognen, hvorefter de allesammen med Undtagelse af Kvindeme blev ransaget paa deres Person af nogle tyske Soldater, der havde opholdt sig i en Lastbil, som holdt paa Vejen.

De Sigtede blev derefter alle 7 transporteret til Dagmarhus, hvor de blev afhørt af to tyske civile Politimænd.

Paa Forespørgsmaal siger Sigtede, at hverken han eller nogen af de andre, saavidt han bekendt, havde tænkt paa at forlade Landet paa illegal Maade. Grunden til, at Sigtede tog paa denne Tur, var som tidligere forklaret kun den, at han under de nævrende Forhold ikke ønskede at sove paa sin Bopæl, da han var bange for, at han som Halv-Jøde skulde blive anholdt af de tyske Myndigheder.

Yderligere siger Sigtede, at han ikke havde nogen som helst Rejsesagage med, hvilket han selvfølgelig vilde have haft, saafremt han havde tænkt paa at forlade Landet.

-3-

Han nægter sig skyldig i noget bevist ulovligt.
 Gennemlæst og vedtaget.

.....
 Han blev derefter hensat under Bevogtning her i Afdelingen.

Sigtede Svend Aage Meyer fremstaar og opgiver sit fulde
 Navn at være som anført:

Svend Aage Meyer,

født den 28. Januar 1909 i København, Isenkræmmer, boende Fru Inge-
 vej 21, Borg.

./. Generalliarapport vedlægges.

Han blev gjort bekendt med Sigtelsen og med Indholdet
 af Retsplejelovens § 807, 3. Stk.

Med Hensyn til Sagen forklarer Sigtede, at han i Gaar
 Aftes sammen med de medsigtede Josef Meyer og Anna Meyer var inde
 i Restaurant "Skandia". Medens de opholdt sig her, hørte de den
 Samtale, som foregik ved Bordet ved Siden af mellem afårte Berlin-
 ger, Cato Bakmann og Johannes Jørgensen samt Frk. Stampe-Jensen.
 De kom nu alle 7 i Selskab med hinanden, og de 3 Personer Meyer
 spurgte Frk. Stampe-Jensen, om de ikke ogsaa kunde komme med til
 "Herreri" i Højerup paa Stevns, hvilket Frk. Stampe Jensen indvil-
 gede i.

I en Taxavogn kørte de alle 7 fra Restaurant "Skandia"
 i Retning mod Højerup, og paa Landevejen Syd for Esge blev Vognen
 standset af det tyske Politi, der spurgte efter, hvor Selskabet
 agtede sig hen, hvortil Frk. Stampe Jensen svarede, at de skulde
 til Højerup. Hele Selskabet fik af det tyske Politi Besked paa
 at stige ud af Vognen, hvorefter denne blev undersøgt, og de 5
 Herrer blev ransaget paa deres Person, men de fandtes ikke i Be-
 siddelse af noget mistænkeligt. Derefter blev de alle 7 transpor-
 teret i en tysk Lastvogn til Dagsmarhus, hvor de kom i Forhør.

Paa Forspørgsel siger Sigtede, at han absolut ikke
 havde tænkt paa at ville forlade Landet, og Grunden til at han tog
 med paa Turen til Højerup var kun den, at han er Halv-Jøde, og at
 han som Følge deraf under de nuværende Forhold ikke tør bo hjemme

om Matten.

Han nægter sig skyldig i noget bevidstulovligt.
Gennemlæst og vedtaget.

Sigtede blev derefter hensat under Bevogtning her i
Afdelingen.

Sigtede Joseph Meyer fremstaar og opgiver sit fulde
Bavn at være som anført:

Joseph Meyer,

født den 20. Juli 1886 i København, Hovmester, boende Svendborg-
gade 16, 4. Sal tv.

Generalrapport vedlægges.

Han blev gjort bekendt med Sigtelsen og med Indholdet
af Retplejelovens § 807, 3. Stk.

Udspurgt i Sagen forklarer Sigtede, at han i Gaar
Aftes sammen med sin Hustru, medsigtede Anna Meyer, og afhørte
Svend Aage Meyer Kl. ca. 21 gik ind i Restaurant "Skandia". Under
Opholdet her hørte de, at Selskabet, Berlinger, Cato Bakmann, Jo-
hannes Jørgensen og Frk. Stampe Jensen, som sad ved et Bord ved
Siden af, talte om, at de vilde køre til Højerup for at overnatte
hos Gaardejer Hans Jensen, "Nørreris". Svend Aage Meyer henvendte
sig til de her omtalte 4 Personer og spurgte, om de eventuelt kunde
komme med paa Tyren til Højerup, og hertil svarede Frk. Stampe Jen-
sen, at det kunde de godt. Sigtede og hans Hustru samt Svend Aage
Meyer fik derefter Plads ved Bordet, hvor Berlinger og de øvrige
Personer havde Plads, og ved 23 Tiden kørte de fra Restaurant "Skan-
dia" i en Taxavogn i Retning mod Højerup. Paa Landevejen Syd for
Køge blev Vognen standset af det tyske Politi, og da Vognen var
blevet undersøgt af det tyske Politi, blev de alle 7 transporteret
i en tysk Lastvogn til Dagaarhus, hvor de straks efter kom i For-
hør. Paa Forespørgsel siger Sigtede, at han, der er Halv-Jøde,
paa Grund af de nuværende Forhold ikke turde bo hjemme om Matten,
og dette var Grunden til, at han sammen med sin Hustru og det øv-
rige Selskab tog paa Tyren til Højerup for at overnatte dér.

-5-

Han nægter sig skyldig i noget bestemt ulovligt.
 Gennemlæst og vedtaget.

.....
 Sigtede blev derefter hensat under Bevogtning her i Afde-
 lingen.
 Sigtede Anna Meyer fremstaar og opgiver sit fulde Navn
 at være:

Anna Alida Meyer, født Nord,

født den 27. August 1881 i Malas, Husnoder, boende Svendberggade
16, 4. Sal tv.

Generalrapport vedlægges.

Han blev gjort bekendt med Sigtelsen og med Indholdet
 af Retsplejelovens § 807, 3 Stk.

Med Henyn til Sagen forklarer Sigtede, at hun i Gaar
 Aftes Kl. ca. 21 sammen med sin Mand og Svend Aage Meyer gik ind i
 Restaurant "Skandia", hvor de tog Plads ved et Bord ved Siden af
 de svrige 4 Medsigtede, som hun paa dette Tidspunkt ikke kendte.
 Medens de opholdt sig i Restaurationen, hørte de, at de 4 svrige
 Personer, der som anført sad ved Siden af, talte om, at de vilde tag
 til Højerup for at overnatte paa en Gaard dér.

Svend Aage Meyer henvendte sig derefter til Selskabet
 ved Siden af, og da han havde talt et Stykke Tid med disse Perso-
 ner, blev de enige om, at de allesammen skulde følges ad til Højer-
 rup, idet Frk. Stampe Jensen sagde, at de godt kunde overnatte hos
 hendes dørboende Farbror.

Ved 23 Tiden kørte de alle 7 i en Taxa fra Restaurant
 "Skandia" i Retning mod Højerup, og da de var naast Syd for Køge
 blev de paa Landevejen standset af en Person i tysk Uniform, der
 spurgte efter, hvor Selskabet skulde hen. Hertil svarede Frk. Stam-
 pe Jensen, at de agtede sig til Højerup. Med en kommanderet oplyste
 han Vognens Indre, hvorefter han udtalte, at deres Forklaring med
 Henyn til Rejsens Bestemmelsested var urigtig, og at de allesam-
 men var Jøder. De blev derefter kommanderet ud af Vognen, og

-6-

de 5 Herrer blev ransaget paa deres Person, hvorefter de blev kommanderet op i en tysk Lastvogn og transporteret til Bagmarhus, hvor de kom i Forhør.

Sigtede nægtede sig skyldig i noget bevidstulovligt, og hun siger, at Grunden til, at hun sammen med sin Mand tog med paa Turen til Højerup udelukkende var den, at hendes Mand, der er Halv-Jøde", under de nuværende Forhold ikke turde sove i Hjemmet om Natten.

Generalist og vedtaget.

Sigtede blev derefter hensat under Bevogtning her i Afdelingen.

Sigtede Ellen Stampe Jensen fremstaar og opgiver sig fulde Nava at være:

Ellen Margrethe Stampe Jensen,

født den 8. December 1901 i Rønninge, stud. med., boende Tagensvej 39, 4. Sal tv.

Generalisrapport vedlægges.

Man blev gjort bekendt med Sigtelsen og med Indholdet af Statslovens § 807, 3. Stk.

Med Hensyn til Sagen forklarer Sigtede, at hun i Aften kl. ca. 21 sammen med Cato Bakmann og Johannes Jørgensen gik ind i Restaurant "Skandia" og kort Tid efter kom Sally Berlinger, som hun nogle enkelte Gange har talt med, hen til Bordet for at hilse paa Sigtede og Jørgensen. Han blev derefter præsenteret for Bakmann. Berlinger blev inviteret med i Selskabet, og de kom herunder til at tale om Jødeforfølgelsen her i Landet.

Berlinger fortalte bl. a., at han, der er Halv-Jøde, i Tiden ikke turde sove paa sin Bopæl, og han spurgte Sigtede, om hun eventuelt kunde anvise ham et Sted, hvor han kunde sove om Natten. Sigtede svarede hertil, at Berlinger uden Tvivl kunde faa Lov til at sove hos hendes Farbror, den i Sagen nævnte Gaardejer Hans Jensen, "Hørreris", Højerup paa Stevns. De blev derefter enige om, at de alle 4 skulde tage en Vogn og køre til "Hørreris" for at overnatte dér,

-7-

og Sigtede vilde saa forsøge at faa Berlinger anbragt hos sin Fæbror i nogle Dage.

Svend Aage Meyer, som var i Selskab med Ægteparret Joseph Meyer ved Bordet ved Siden af, havde aabenbart hørt Samtalen vedrørende Turen til "Nørreris", thi han blandede sig nu i Samtalen, og spurgte, om de eventuelt kunde tage med, da de - altsaa Svend og Joseph Meyer - begge var Halv-Jøder, og som følge deraf ikke turde sove hjemme om Natten. Af Medlidenhed med disse Personer, som hun aldrig tidligere vil have set, sagde hun, at det kunde de godt, og ved 23 Tiden kørte hele Selskabet i Taxavogn fra Restaurant "Skandia" i Retning mod Højerup. Paa Landevejen Syd for Køge blev Vognen standset af det tyske Politi, hvorefter de alle i en tysk Lastvogn blev transporteret til Dagsmarhus.

Taxavognen, som de havde kørt i, betalte Johannes Jørgensen, da de blev kommanderet ud paa Landevejn af det tyske Politi.

Paa Dagsmarhus kom de allesammen straks i Forhør, hvor de afgav en Forklaring, der falder nøje sammen med den her afgivne Forklaring.

Sigtede nægter paa Forehold, at hun skulde have noget for at skaffe Logi til de her omtalte Personer, og hun siger, at hun kun har gjort dette af rent menneskelige Hensyn.

Hun nægter sig skyldig i noget bevidstulovligt.

Gennemlæst og vedtaget.

.....

Hun blev derefter hensat under Bevogtning her i Afdelingen.

Sigtede Cato Bakmann fremstaar og opgiver sit fulde Navn at være:

Cato Emil Bakmann,

født den 15. Marts 1918 i Nykøbing, Mors. stud. med., boende Eckersbergsgade 15, St.

Generali rapport vedlægges.

Han blev gjort bekendt med Sigtelsen og med Indholdet af "etsplejelens" § 807, 3. Stk.

Med Hensyn til Bagen forklarer Sigtede, at han i Gaar Aftes Kl. ca. 21 sammen med Frk. Stampe Jensen og Johannes Jørgensen gik ind i Restaurant "Skandia". Da de havde opholdt sig her kort Tid kom Berlinger hen og hilste paa Frk. Stampe Jensen og Sigtede Johannes Jørgensen. Berlinger blev præsenteret for Sigtede og blev inviteret paa en Genstand.

Berlinger fortalte, at han som Halv-Jøde var bange for at bo hjemme om Natten, og han spurgte derefter Frk. Stampe Jensen, om hun ikke kunde skaffe ham et Sted, hvor han kunde bo i nogle Dage. Hun fortalte, at han uden Tvivl kunde faa Lov til at bo hos hendes Farbror, Gaardejer Hans Jensen, "Nørreris", Højerup paa Stevns. Aftalen blev, at de alle 4 i en Taxavogn skulde køre til Højerup for at overnatte paa "Nørreris". De medsigtede Meyer, der sad ved et Bord ved Siden af, havde hørt denne Samtale og de spurgte derefter Frk. Stampe Jensen, om de eventuelt kunde komme med, idet Svend og Joseph Meyer ogsaa var Halv-Jøder. Dette indvilgede hun i, og ved 23 Tiden kørte de alle 7 i en Taxavogn fra Restaurant "Skandia" i Retning mod Højerup. Da de var naaet Syd for Køge, blev de paa Landevejen standset af det tyske Politi, der udspurgte dem om, hvor de agtede sig hen, men Polities vilde ikke tro paa den af dem afgivne Forklaring om, at de skulde til Højerup, og hele Selskabet blev derfor kommanderet ud af Vognen. De blev kommanderet op i en tysk Lastvogn, der holdt paa Vejen ved Siden af, og transporteret til "Dagmarhus".

Sigtede nægter sig skyldig i noget bevidst ulovligt, og han vil paastaa, at den af ham her afgivne Forklaring er i Overensstemmelse med Sandheden, og han siger paa Forespørgsel, at der aldeles ikke har været Tale om, at nogen af sigtede skulde ud af Ladet paa illegal Maade.

Gennemlæst og vedtaget.

Sigtede blev derpaa hensat under Bevogtning.

Sigtede Johannes Jørgensen navngi'er sig

Johannes Rud, kld. Jørgensen,

f. d. 7. Marts 1909 i Odense, Fuldmægtig, boende Blaagaardsgade 14, 2. th. hos Heist.

Generalia rapport med...

-9-

Han gøres bekendt med sigtelsen og med Indholdet af Retsplejelovens § 307,3.

Med Hensyn til Sagen forklarer sigtede, at han i Gaar Kl. ca. 21 sammen med Frk. Stampe Jensen, og Bakman indfandt sig i Restaurant SKANDIA. Da de havde siddet en kort Tid her, indfandt Berlinger sig ved Bordet, hvor han blev inviteret med i Selskabet. Under Maa-vaeret fortalte Berlinger, at han, der er Halvjudæ, under de nuværende Forhold ikke turde bo hjemme om Natten, og han spurgte nu Frk. Stampe Jensen, om hun evt. kunde skaffe ham et Sted, hvor han kunde sove om Natten. Hertil svarede Frk. Stampe Jensen, at han uden Tvivl kunde faa Lov til at sove hos hendes Farbroder, Gdr. Hans Jensen, Herreris, Højerup paa Stevns, og de blev enige om, at de samme Aften i Vogn skulde køre til Herreris for at overnatte. De tre Personer, Meyer som havde siddet ved et Bord ved Siden af, og som ingen af Selskabet paa det Tidspunkt havde noget Kendskab til, havde hørt denne Samtale, og de spurgte nu Fr. Stampe Jensen, om de evt. kunde komme med paa denne Tur, hvilket han indvilligede i.

Ved 25 Tiden kørte de alle 7 i en Taxa fra SKANDIA i Retning mod Højerup, og da de kom Sydfor Høge, blev de paa Landevejen stanset af det tyske Politi og beordret ned fra Vognen. Den Tysker, som havde stanset Vognen, erklærede, at de alle sammen var Jøder, og efter at de var ransaget paa deres Person, blev de alle 7 i en åggs tysk lastvogn transporteret til "Bagnhus", hvor de blev afhørt.

Sigtede betalte 120 Kr. for Taxa'en. Pengene var hans egne. Sigtede nægter sig skyldig i noget bevidst ulovligt, og han paastaa, at den af ham her afgivne Forklaring er i nøje Overensstemmelse med Sandheden.

Gennemlæst og vedtaget.

.....

Efter Ordre blev de sigtede i Sag Kl. 16,15 dismitteret til deres respektive Hjemme med sædvanlig Tilkendegivelse.

R.N. underrettet. Meldingsblanketter afgivet.

L. Th. Hørsheden,
G.B.